

Nykvarfby d. 1. November 1897.

Egen Ålskade Broder!

Mångentack för ditt kåra bref. Jag hoppas att den besvärliga koliken nu tagit till flykten sedan du kom ut igen till din udde dit du längtade. Ni har väl der ännu vackert med blommor och grönt då här varit så vackra dagar ända hittills. i går var det ännu 7 graders varme och jag har friska blommor på mitt bord. Min långa resa är nu endast ett minne, men jag är mycket tacksam mot lyud föratt jag fått vara så frisk och orkat besöka mina barn och funnit dem glada och fornöjsamma hvardeva i sina förhållanden. Underligt var det dock

att vår resa, eller rättlare Emmis resa slutades med en begravning. Jag glömde då jag skref till dig från Masku, att tala om att Sofi Schalin vistades der, inackorderad hos Henrik och Thilda. Hon hade ju varit sjuklig nästan hela sin tid och nu blind sedan 3 år. Men den senaste tiden var hon ändå ganska rask, gick omkring i rummen och i trädgården och vi hade ganska ofta tillsammans. Ånnu tisdagen d. 28 Sept då vi reste derifrån följde hon oss ut och ingen anledning var att tro att stutet var så nära. Men redan thorsdags morgon kom döden, kom så stilla och som det tycktes utan plågor att man kunde vara tacksam för en så fridfull häданfärd.

Hon gick nu till det land der de blindas ögon upplätne varda för att se Guds här lighet. I Tammerfors träffade oss telegram med och Emmi återvände till Masku för att hjälpa Thilda med begravningen. Vi voro inversta i Tjors hos Aline Elfström, om du minns henne som var hos oss i Larssö, hon

är förständerinna för Linnespinneiets
Arbetarkök, bor i ett ståtligt tråvåningens
stenshus och har det mycket bra. Hos
henne dröjde jag då till söndagen då hon
fick ledighet att följa med mig till Norrmalm.
I Björneborg var Leopold oss till mötes med
Kommerserådinnen Alströms hästar och vagn
så att vi komme mycket begrämt och bra
fram oaktadt det dåliga vägslaget.

Leopold och Fanny ha det der ganska trefligt
och bra, tre rum och kök utom kontorsrummet
och fri ved som är en god sak i dessa dyra
vedtider. Deras lilla Lauri är en snäll
och förståndig gosse som talade både språ-
ken något sammanblandade och studerade
Naturens bok helt ifrigt. d.v.s.

han visste namnen på de djur som fun-
nos der avbildade och ville åter och åter
se på dem. Der dröjde vi da i tre dagar
och återvände så till Tfors der jag samman-
träffade med Emmi och reste genom natten
åter hem samt ankommo d. 9. Oktober. Här
har du hela resebeskrifningen. Det var

ju ej underligt om denna resa var märkvärdig för mig som suttit som snäckan i sitt skal i 13 år, verlden har mycket förändrats sedan dess. Vår goda stad är sig temmeligen lik. Tjensteflickorna som nu slippit lösas sväfva på gatorna och hoppas få bättre tjänst till nästa år.

Zachris skulle skrifva till dig dessa dagar jag vet ej om han hunnit. Ingenting fick han i Borgå. Språkfrågan regerar landet. Få se om inte von Hertzen åndå måste få död då han fick så mycket röster. Inte missunna vi honom. Och jag som får behålla mina barn här har vist inte orsak att knöta. Gud ger väl dem deras dagliga bröd åndå. Bengt och Mirjam vars här de bådo att få sända sina hälsningar. Gunnar Gyllenberg ligger på sitt yttersta. Hildegard var i kyrkan i går i sin rullstol. Hålsa de dinä mycket. Emmi sänder åfven sina varma hälsningar. Herren vare oss nära i nåd.

Din gamla Syster Sophie,