

75. 20.10.1922

Här har du artikeln om Leverjain. Den blev mindre livlig, därför att la Rochelle dräpte Leverjain hos mig. Jag, om du tycker, att den duger. Diktens kunde jag inte avsluta, stämningen är borta. Och du, jag skäms så att <sup>du</sup> talat för författarsföreningen, jag är så överväldigad av de 5000, tycker det vore ärke skamlöst att ännu kräva. Dick just ett så hjärtligt brev av Hemmes (men det är diskretions sak, jag vill inte brata kring om någon skriver till mig.) Han säger att han vill göra allt vad han kan för att utverka hjälp till Tryckningen, men att jag borde insända ansökan före 1 November, samt förklaringar och bevis. Bogs skrev nog ny igen, men han hade ännu inte fått mitt brev om de 5000

Jag vet ännu ingenting om förläggarens  
vilkor o. s. v.

Du har så öfverhopat mig med godhet, att  
jag inte riktigt vet vad jag skall säga,  
mig till. Diktornas och Glemmes är  
än så välvilliga. Jag är riktigt för-  
krossad af allting. Har du kanske redan  
† talat med Glemme om saken? Du sade att han  
är en strunt, vad menade du därmed?

Han är ju så rysligt vänlig och vill  
hjälpa. Det är inte ledsen på honom om han  
på något annat sätt visat sig struntig.

Kanske är det bäst att säga "ilade  
jag till estraden" det är kraftigare.

Skall nog översätta af La Rochele men  
det blir ju "tjurnad", där står copyright  
Måste man inte ha om lov, att de inte

stämna ut sig för stöld?

Om yr i skallen, vill inte vara påtrugande  
mot författarförbundet, ville välja annalunda

75.  
Det skulle göra mig lotta  
lutt ont om du blev

Diktornius tror att jag  
sviker Er. Jag skriver

nog för Ultra, om  
Ultra tar vad jag

gör. Men jag vänder  
mig nu på allt annat

från materialismen

Jag lever janius artiklar endast  
om den da gör. Kan också är den delig.

• Efter de Rochelle,  
skall du inte sända  
mig nya böcker. Jag  
ville så gärna arbets  
allt för Ultra, men  
får inte. Jag måste  
gå Till Gud. Annars  
dör jag av sorg. Nu löm-  
nar jag verkligen det game.  
bakom mig.