

ur ett

Edith Södergran till frk Siiri Böök, brev från Nummela sanatorium  
1909, skrivet i ligghallen.

- - - - - "Nu drömmar jag om tiden då jag slipper bort härifrån. Jag planerar resor. Tänk nu till södra Ryssland, där blomma alleer av vita akazier, där bölja oändliga rågåkrar, sedan steppernas fria doft och brokiga blommor upp till midjan, sedan de praktfulla stolta djupblåa floderna. Det stormiga svarta havet, där stjärnorna skola vara så kolossala och himmeln så mörk. I Kaukasien finnes en dal vid någon flod, jag tror dalen heter Lenkoran, där växtligheten är så underbart yppig och rik. Sedan skulle man fara till Abyssinien, var den blåa Nilen tar sitt ursprung, det härliga landet med evig vårväxter året runt. Turkiet få vi ej heller glömma med rosenåkrarna vid Schipkapasset, och de leende soliga grekiska öarna. Man skulle ej bete sig som resande, utan stanna länge överallt, gå överallt och undvika kostnader.

Amerika få vi lyckliggöra med vårt höga besök. Tänk nu Brasilien, ljusblå fjärlar med svarta sidenfläckar eller silverstoft på vingarna. Orinokos hemlighetsfulla vattenväxter med doftande kalkar. Chile med sina blomstrande trädgårdar, där äro tyskarna populära, och vi skulle slippa över allt med tyskarna. De karibiska öarna med kolibrin, allt är så fint, så lättfärskt och folket ett stort pack (?). Till Japan, till de blommande körsbärsträdene, det besynnerliga folket, det heliga berget dit 10000 pilgrimer i vita kläder i augusti stiga upp för att se solnedgången. Där kan man taga på sig 8 sidenkläder utan att bli för tjock. Därifrån över till Mandschuriets gräset gror så fett efter den blodiga gödseln. Se de stora floderna de blåaktiga skogarna, de svarta åsknätterna med blandande blixtar, som göra allt ljus.

Adjö, må väl.

Edith Södergran

På ett vykort föreställande Maksim Gorjki (framställt av Isak Julins förlag och bokhandel, Tammerfors) skriver hon, efter att först ha meddelat nyheter från sanatoriet: "Jag släpar på min lungsot och väntar på bättre dagar. För övrigt mår jag bra. E.S.

På ett kort daterat ~~25/6~~<sup>xx</sup>xx 1909 Raivola 25/6 1909 önskar Ediths mor glad midsommar och meddelar: "vi äro nu här sen en vecka".

På ett kort ~~xxix~~ daterat Raivola 16/7 1909 skriver en ~~xxx~~ polsk (?) yngling en hälsning och talar om vad hans namn Aleksej betyder på ryska etc. Edith tillägger: "Det är min elev, som har skrivit detta".

