

Nu vill jag skriva ljet med pennan
allt till min lilla vän,
dig hade jag för min bästa vän,
och allt förutan han
Jag älskar dig så innerligt
men torde ej begära dig
du har en del uti mitt liv
det tror jag säkerligt.

Din fader och din moder kär
de sade det till mig,
De syntes jag för simpel är
och håller dig för god
men visst att Gud besjkat (?
att vi tillsammans leva må,
då hjälper inte människor
Guds vilja den må ske.

Jag aktar ingen sladdermun
den sladdrar på min bog,
vem kan väl vara alla lik,
och alla till behag,
till den som mest uppriktig är
han lida må förföljelser
ja den, ja den må vara rar,
den inga fjällor har.

Nu slutar jag min visa kort
och sjunger den så här,
och visan är för alla dem
som mistat har sin vän,
och den som mistat har sin vän
han sjunger visan om igen
Ja den, ja den må vara rar,
den som inga fjällor har.

Karibiska havet 13/2 1910

l
l
l
l
l
l

Ur Gerd Anderssons vä
visbok, Naga

III

184

Vill jag skriva lifet med pennan
till min lilla vän,
när jag för min bästa vän,
till förutan han
skakar dig så innerligt
förde ej besträ och
har en del uti mitt liv
änor jag säkert.

Älskar och din moder kär
skade det till mig,
när jag för skapel är
håller dig för god
varest att Gud bestkat (?)
vi tillsammans leva på,
hjälper inte människor
att vilja den må ske.

Äskar ingen sladder
sladder på min bog,
kan väl vara alla lik,
alla till behag,
den som mest uppriktig är
lida må förtjälde
den, ja den må vara tar,
inga tjällo har.

Intar jag min visa kort
stänger den så här,
visan är för alla dem
stakat har sin vän,
den som mistat har sin vän
stänger visan om igen
og, ja den må vara tar,
den inga tjällo har.